

Lunchinterview met auteur *Andy Griffiths*

23 februari 2018

De Krook – Gent

Reporters van dienst:

Marcus en Alba uit De Oogappel
Remi en Geike uit De Wonderfluit
Sander uit Spoor 9
Amma en Bas uit De Harp
Ben en Til uit De Feniks

Wat inspireert je tijdens het schrijven?

Ik haal mijn inspiratie uit de boeken die ik zelf las. Ik heb er tattoos van laten maken op mijn armen: Pinokkio, Alice in Wonderland, Wizard of Oz,... Toen ik die boeken las, wou ik zelf ook boeken gaan schrijven. Ik wou vooral schrijven zodat kinderen boeken lezen fijn zouden vinden.

"Reading is so much fun!"

Welke gevoelens komen in je op als je aan het schrijven bent?

Het hangt af van wat ik aan het schrijven ben. De emotie die ik het meeste heb, zeker als Terry erbij is, is humor en lachen. We maken veel "fun" samen.

Toen ik het boek met de 78 verdiepingen aan het schrijven was en ik mocht niet meedoen in de film, dan was ik heel verdrietig. Terry stal dan ook mijn chips en dan was ik heel boos.

Ik voel dus veel verschillende gevoelens als ik schrijf. Het is eigenlijk heel uitdagend, opwindend maar ook soms frustrerend. Als ik een idee in mijn hoofd heb en het lukt maar niet om dat goed neer te schrijven dan is dat wel lastig. Als je dan éénmaal gevonden hebt hoe je het kan schrijven dan ben ik heel blij!

"Good question!"

Hoe ziet je dagplanning eruit als je aan het schrijven bent?

Om 6 uur sta ik op en ik lees in een boek die ik zelf leuk vind. Dan doe ik een uur oefeningen: zwemmen, fietsen, lopen,... Dan eet ik een uur. Dan ga ik 4 tot 5 uren schrijven. Dus van 9 uur tot rond 14 – 15 uur. Dan doe ik dingen die ik zelf kies: mails beantwoorden, boos worden op mijn dochter omdat haar kamer een rommelboeltje is, het huisvuil buiten zetten,...

Ben je moe na het schrijven?

Schrijven is met je hoofd dus mentaal en ik dan wel moe. Dan is het leuk om te stoppen en andere dingen te doen. Ik denk veel na bij het schrijven dus is het ook goed om andere dingen te doen.

Had je als kind zelf een Boomhut?

Ik had geen boomhut maar mijn neefje wel. Dat was wel maar met één verdieping. Maar ik was dol op het spelen met hem in de boomhut. Vele vele uurtjes... Wanneer Terry de eerste boomhut tekende, dacht ik: "Waw, dit had ik willen hebben." Ik heb misschien geen boomhut maar door erover te schrijven, kan ik er met mijn fantasie wel in wonen en dat is eigenlijk even fijn!

Hoe bedenk je al die verdiepingen bij?

Terry, de tekenaar, tekent eigenlijk alle verdiepingen. Ik moet niets doen. Ik zeg wat hij moet tekenen. Soms tekent hij het anders dan hoe ik het in mijn hoofd had. Dat verrast wel en zo komen we tot betere ideeën.

Welk boek vond je het leukst om te schrijven?

Ik vond ze allemaal wel leuk om te schrijven. Maar misschien was de eerste wel de leukste. We wisten toen nog niet wat het ging worden. En de laatste vond ik ook heel leuk om te schrijven want we weten met dit zevende boek eindelijk wel wat we aan het doen zijn.

Welke verdieping vind jij het leukst?

Andyland!!! Daar is iedereen slim en zoals ik. Mijn minste is Terryland.

"That's stupid! Don't go there!"

Stel dat ik een schrijver wil worden welke tips heb je dan voor mij?

Dan heb je een hele goede pen nodig en iets waarop je kan schrijven, zoals dit servetje.

Je start met het opschrijven van ideeën, heel veel ideeën. Veel ideeën starten ook echt op een servetje. Ik heb een klein notitieblokje waarin ik veel schrijf. Ik lees ook heel veel andere boeken.

Hoe ga je om met slechte kritiek?

Ga jij misschien slechte commentaar geven? ☺

Ik luister naar de commentaren en als er dingen zijn die ik juist vind, dan doe ik er iets mee. Soms hebben ze wel gelijk. En anders denk ik... Ik kan niet voor iedereen goed doen en laat ik het los. We maken met drie de boeken, Jill, Terry en ik en we doen dat zo goed als we kunnen.

Kennen jullie Jill? Jill is mijn vrouw. In het verhaal heeft ze een huis vol dieren. In het echt helpt zij ook met de boeken. Zij maakt de rijmpjes.

Hoe is Terry jouw vriend geworden?

Ik was verdwaald in zee in een gestolen boot. Plots zag ik een eiland maar dat was eigenlijk Terry in een opblaasbare onderbroek. "Do you believe me?"

Ja!!! "Dan is het ook zo gebeurd!" ☺

Er is ook een andere versie.... De uitgeverij zei dat ze een hele goede tekenaar kenden voor mijn verhalen. Het was meteen een 'match'. We zijn als broers voor elkaar. We hebben ook een slechte invloed op elkaar. Gelukkig komt dan Jill er bij!

Heeft Jill in het echt ook zoveel dieren?

Wanneer ze klein was, had ze veel dieren. Haar zus en zij geloofden dat ze echt met de dieren konden praten. Haar zus nam eens de **cavia** tegen haar oor en zei: Jill, de cavia zegt dat je stinkt. Bij het schrijven van het boek heb ik haar veel dieren gegeven waarmee je kan praten. Mijn vrouw houdt ook veel van Pipi Langkous.

Jill is sterk, moedig, intelligent en lief, niet zoals Terry en ik, wij zijn twee idioten.

hoe voelt het om beroemd te zijn?

Dat is een moeilijke vraag. Ik ben nog altijd dezelfde Andy maar heel veel mensen lezen nu mijn boeken. Ik moet nog steeds mijn eigen huisvuil buiten zetten.

Wat ik vooral heel tof vind, is dat jullie allemaal boeken lezen en het lezen dus leuk vinden.

En dat ik veel uitnodigingen krijg, zoals naar Gent komen. Ik kom dus op veel interessante plaatsen nu en dat is dan weer goed om veel nieuwe ideeën op te doen.

Ik heb ook een cavia.

- Spreek je er tegen?
- Ja
- Zegt hij ook lelijke dingen?
- ☺

Vind je het leuk om te schrijven?

Ja. De ideeën zijn maar ideeën tot Terry er een tekening van maakt. Dan zie je: Ah zo kan een onderwatersandwich eruit zien. In Australië hebben mijn boeken ook mensen verveeld en dat is eigenlijk ook "fun".

Komt er een nieuw boek uit?

Er komt altijd een nieuw boek. Nu is Terry al aan het tekenen voor de boomhut

met **104 verdiepingen**. Het schrijven is al gedaan. In Australië zal het boek uitkomen in augustus 2018. In België zal dat ongeveer in februari 2019 zijn.

- Tof, op 27 februari is het mijn verjaardag.
- Is er dan een feest?
- Ja!
- Mag ik komen?
- Ja!!!
- Ok, dan nodig ik ook alle kinderen van België uit...

Bedankt dat jullie er waren en ook dat de sandwiches er waren en dat jullie eigenlijk ook om op te eten zijn!

